



Henk Visser hing de feestelijke vlaggen klaar voor het oude raadhuis waar Kunst aan Huis exposeerde.



Een kunstwerk in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan.



Er moest lang voor de regen worden geschild in de binnentuin van Kasteel Endegeest.



Muziek in het voormalige klooster Duijnigt.



Kinderen konden zich op duid-Poelgeest heel even prinses voelen.



De grootste verrassing in de Gevers-Deytz Bewaarschool was dit houtsnijwerk dat tevoorschijn kwam na de sloop van een plafond.



De kleindochter van Jesse had veel toehoorders in het Jessehuis aan de Marelaan.



Osgo bood veel kunstenaars de gelegenheid hun werk tentoon te stellen.



Terwijl de ouders in de voormalige Gevers-Deytz Bewaarschool de verbouwing bewonderden, genoten hun kinderen van een voorstelling van Toneelvereniging Ploef.



Twee prijswinnaars van de Leo Kannerschool gingen met voor een rondje op de koets, samen met de burgemeester en de wethouder.